



de maretak

natuurboekje
van



winter 2009

Hoi! Heel vroeger was de maretak een heilige plant. Maretakken zijn struikjes die in bomen groeien. In een kale winterboom hangt dan een bol van groene blaadjes. ‘Wat bijzonder!’ riepen de mensen. Ze dachten dat de maretak geluk bracht. Ze hingen ’m bij je bed, zodat je geen nachtmerries kreeg. Of in de stal, zodat er veel jonkies werden geboren. In sommige landen hangt met Kerstmis nog altijd een bosje maretak boven de deur of aan het plafond. Wie er toevallig onder staat, mag worden gezoend. De maretak brengt geluk in de liefde. Ga jij het uitproberen?



In de winter zijn maretakken niet kaal. Ze houden altijd groene blaadjes. Maar niet steeds dezelfde. Er vallen blaadjes af en er komen blaadjes bij. Maretakblaadjes zijn heel stevig. Steeds staan er twee blaadjes tegenover elkaar.

Waar doen die twee blaadjes jou aan denken?

-
-
-

ezelsoren

propellers

iets anders: _____



Maretakken hebben een boom nodig om te groeien. De boom heeft daar weinig last van.

Veel mensen zien de maretak alleen in de kersttijd. Dan staan er bosjes maretak in bloemenwinkels. Of maretakken zitten in kerststukjes. Maar ze hangen ook als groene kerstballen in hoge bomen. Omhoog kijken dus! De maretak komt in Limburg veel voor. In de rest van Nederland maar weinig.

Teken en kleur hier een mooi kerststukje... met een takje maretak!



Vrolijk kerstfeest!

Maretakken hebben in de winter glanzend witte bessen. In elke bes zit plakkerig spul + een zaadje. Vogels, zoals lijsters, eten de bes. Als ze poepen, komt het zaadje er weer netjes uit. Met een beetje geluk valt het op een tak en gaat er [heel langzaam] een maretak groeien. Sommige vogels slikken de bes niet in één keer door. Ze pikken 'm open. Vegen ze het plakkerige zaadje af aan de boom, dan kan daar ook een maretak komen.



Maretakken groeien vaak in populieren en fruitbomen.

Soms groeit er aan de tak van een berk een wirwar van takjes. Dat is geen maretak. Dat is een heksenbezem! Misschien maakte een heks daar een noodlanding en liet ze haar bezem achter, dachten de mensen. Nu weten we dat zo'n heksenbezem geen plant is, maar een ziekte. Door een schimmel in de boom gaat er een heksenbezem woekeren. Een berk met heksenbezems groeit wat minder snel, maar gaat er niet dood van. Kijk maar of je buiten heksenbezems vindt.



Post Wat blijkt? Niet alleen kinderen vinden deze natuurboekjes leuk! Mia uit Steyl [71 jaar] had het boekje herfstkleuren prachtig ingekleurd en er van alles in



geschreven. En ze stuurde een 'eendenpoot'. Dat is het blad van een bijzondere boom, de ginkgo.

Ook kregen we een foto van Zef Pelsser [87 jaar] met een grappige appel in zijn handen. Een tweelingappel. De mooie



roodgele herfstkleur van deze tweeling is in dit zwart-witboekje niet te zien. Die moet je er zelf even bij denken.



Doe je mee? In de stripverhalen van Asterix en Obelix komt de maretak voor. Wie snijdt in deze strip

maretakken af? Wat doet hij ermee en waarom? Schrijf het ons of maak er een leuke [strip]tekening over. Stuur alles voor 20 januari 2010 naar Het Limburgs Landschap. Wie weet komt jouw inzending in het volgende natuurboekje.

Maretak-weetje Er zijn ook andere namen voor maretak, zoals mistletoe, vogellijm, duivelsnest... Misschien ken jij nóg een naam!



Stichting het Limburgs Landschap

postbus 4301, 5944 ZG Arcen

telefoon [077] 473 75 75

fax [077] 473 75 76

e-mail info@limburgs-landschap.nl

Deze kinderbijlage is mogelijk

gemaakt door de Nationale

Postcode Loterij.

Extra natuurboekjes zijn voor scholen en natuurgroepen

gratis te bestellen bij Het

Limburgs Landschap.

Samenstelling en tekst Ditte Merle

Tekeningen Wil Kroon